

Zondagmiddag 15 februari Wie wordt de 25e Kersenkoningin?



Het gaat er eigenlijk al jaren over in Mierlo: dat roemruchte Kersenoogstfeest. Met name natuurlijk in de generatie die opgegroeid is met dit meerdaagse Mierlose feest met een uitstraling in de verre regio. In de hoogtijdagen beslist te vergelijken met de Brabantse Dag. Met feesten, met een praaloptocht en vooral met veel, heel veel muziek.



1954 Corrie Duijmelinck



1955 Toos Jans



1963 Wilhelmin van Bladel



1962 Ria van Stiphout

was de 17-jarige dochter van de kastelein van het clubhuis van het mede-organiserende Gemengd Zangkoor Sint Lucia. An van Dijk trouwde later met gemeentebestuuraar Blemans. Beide dames volgen de ontwikkelingen rondom het nieuwe Kersenoogstfeest nog op de voet en zullen er straks in juni zeker bij zijn!

Na het eerste jaar wordt besloten om telkens maar een koningin op te laten treden, maar dan in afwisseling tussen Mierlo en Mierlo-Hout. Dat kwam niet echt uit, want zowel in 1949 als 1950 was het Mia Gertis die de kroon mocht dragen. Twee jaar op rij dus. Vanaf dat moment wisselen jaarlijks de koninginnen zich af. In eerste instantie inderdaad tussen Mierlo en Mierlo-Hout. Wat later wordt niet meer zo nauw gekeken.



1968 Ria Swinkels

Wie hebben zich allemaal met de titel Kersenkoningin mogen toeien? We nemen het rijtje even door: Mia Lammers en An van Dijk (1948), Mia Gertis (1949 en 1950), Corrie Kuijpers +(1951), Tress Vervoort +(1952), Diny Weijers (1953), Corrie Duijmelinck (1954), Toos Jans (1955), Mia van de Voort +(1956), Ria Verbruggen (1957), Marietje Slegers +(1958), Jannie Schippers (1959), Gerda Cuijten (1960), Petra van den Vossenbergh (1961), Ria van Stiphout (1962), Wilhelmin van Bladel (1963), Riaky van de Kimmennade (1964), Ria Weijmans (1965), Diny Liebreks (1966), Charma Simons (1967), Ria Swinkels en Lenie Bouten (1968), Franka Megens (1969), Christien Slegers (1970) en Ineke van de Boogaard (1971).

De Kersepit heeft ter gelegenheid van haar jubileum besloten om het Kersenoogstfeest in elk geval in dit 55e jaar terug te laten komen. Of het daarmee opnieuw een jaarlijkse, uit te bouwen traditie gaat worden? De organisatie doet er in



1967 Charma Simons



1957 Ria Verbruggen



1959 Jannie Schippers



1961 Petra van de Vossenbergh

Drie dames die het Kersenoogstfeest weer zullen laten herleven. Ook de oud-Kersenkoninginnen zijn uitgenodigd op de bekendmaking. Al bijna 10 dames hebben toegezegd aanwezig te zijn. Komt u ook? Wees dan op tijd, want er wordt heel wat toeloop verwacht.

elk geval alles aan. De locatie doet eigenlijk denken aan Onder de Bumkes. Maar meer nog Tussen de Bumkes, want het hele festijn gaat zich op 27 en 28 juni afspeelen op en rond de gebouwen van Jos en Lidy Huijbers. Tussen de kersenbomen dus. Geen mooiere plek in Mierlo.